

August - Kereta Api

voor elke biels een dode
honderden kilometers lang

de dwarsliggers
dwars door de jungle
dwars door de bergen
dwars over het water

het onmogelijke mogelijk
met elke biels een dode

treur om deze verliezen
dat hun leven zo moest eindigen

maar vindt troost in het cynisme
dat ze niet meer hoefde te lijden

onder de brandende zon
met hitte als de hel op aarde
onder de moesson regen
die je laat verdrinken op het droge

snakkend naar lucht
frisse lucht
tussen de kuchende en creperende zieken
waarvan hun lot is gelegd in de militaire hospik
die tussen de beulende demonen het werk verrichten van aartsengelen

een wanhopige remedie, naast hoop geloof en liefde
voor het uithakken en het uitputten
voor het toetakelen en het aftakelen

voor al die krijgsgevangenen en dwangarbeiders
ondervoed en vermagerd
met littekens getekend
geketend aan een spoor

dwars over het water
dwars door de bergen
dwars door de jungle

met elke dwarsligger
elk een dode

met elke overlevende
elk een verhaal

