



KONINKLIJK TEHUIS VOOR OUD-MILITAIREN EN MUSEUM BRONBEEK

Samenvatting Militaire Diensttijd (zonder Staat van Dienst)

Hr. Adolf Albert Cloesmeyer (1903-1990)

Geboren op 13 juli 1903 op Madoera

Noot: Voor deze beschrijving van de militaire diensttijd van Hr. A.A. Cloesmeyer beschikten wij niet over zijn Staat van Dienst. Aan de hand van slechts enkele aangeleverde specifieke gegevens en algemeen bekende gebeurtenissen (puzzelstukjes) komen wij tot de volgende reconstructie.

Adolf Albert Cloesmeyer werd op 13 juli 1903 op Madoera geboren. Hij overleed op 23 maart 1990 te Edmonton, Alberta, Canada. Hij werkte bij en woonde op de N.V. Landbouw Maatschappij 'Soekowono', een tabaksonderneming, te Soekowono bij Djember, Oost-Java.

Voor zijn eerste oefening moet hij als dienstplichtige in 1921 zijn opgeroepen. Hij kwam in 1936 bij de Landstorm (stamboeknummer 31604). Na de Japanse aanval op *Pearl Harbor* op 8 december 1941 verklaarde Nederland Japan de oorlog en werd een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Cloesmeyer werd ook opgeroepen om zijn land te verdedigen.

Op 8 maart viel Soerabaja in Japanse handen. Het KNIL capituleerde de volgende dag. De Landstorm soldaat Cloesmeyer raakte in krijgsgevangenschap. Van hem hebben wij geen Japanse krijgsgevangenenkaart teruggevonden. Voor de krijgsgevangenen richtten de Japanners in Oost-Java het kamp IV-B te Soerabaja in. Dit kamp telde vier kampen. In een of meerdere van deze kampen heeft hij gezeten. Op een gegeven moment is hij verscheept naar Singapore en vandaar naar Thailand. Mogelijk was dat in 1943. Daar werkte hij als dwangarbeider aan de Birma-Siam spoorlijn. Blijkens enige kaarten die hij uit krijgsgevangenschap naar huis mocht sturen zat hij in Kamp VI-B te Kinsayok (Thailand). De krijgsgevangenen uit dit kamp werkten voor het Japanse 9th Railway Regiment.

Dit regiment was verantwoordelijk voor de constructie van de spoorlijn in noordelijke richting. Cloesmeyer zat ook in kamp I-B Non Pladuk in Thailand. Dit was het basiskamp van groep I. Toen hij in augustus 1945 werd bevrijd verbleef Cloesmeyer in Bangkok.