

## **LIEFDE & HOOP**

*Fragment uit het dagboek van Hendrik de Fluiten, krijgsgevangene*

Door: Hendrik Amaddeo, kleinzoon van Hendrik de Fluiten

### **I. Inleiding**

- 2 jaar geleden zijn mijn moeder en ik meegegaan met de pelgrimsreis naar de Birma spoorlijn
- Op de plek waar kamp Rin-Tin ooit was kwam er een bidsprinkhaan op de arm van mijn moeder zitten...
- ... precies op de plek waar mijn opa waar mijn opa ziek achtergebleven is tijdens de slopende voettocht naar het Noorden van Thailand
  
- Mijn naam is Hendrik Amaddeo, zoon van Truus de Fluiten, kleinzoon van Hendrik & Beppeke de Fluiten
- Mijn opa heeft tijdens de oorlog een dagboek bijgehouden (in totaal 360 pagina's)
- Door dat dagboek is voor ons "het zwijgen verbroken", maar vooral ook doordat mijn moeder jaren geleden op zoek ging naar haar verleden
- Haar eerste levensjaren is zij opgegroeid in gevangenschap, maar was klein en herinnert zich helemaal niets... behalve gemis...
  
- Voor mij gaat het dagboek over LIEFDE & HOOP

### **II. Fragment uit dagboek Hendrik de Fluiten**

(zondag 9 mei 1943; zie apart document)

### **III. Afsluiting**

- Op weg naar vrijheid is mijn oma met haar 3 dochters, Beppie (9), Kiki (7) en Truusje van 3, tijdens het beruchte Goebeng-transport aangevallen
- Zij beschermde haar kinderen met haar lichaam en overleed later aan de verwondingen...
- Mijn moeder en haar zussen werden pas 1 ½ jaar later met hun vader in Nederland herenigd.
  
- LIEFDE & HOOP heeft gezorgd dat ik hier nu sta... en dat wij hier herdenken...

#