



**44^e herdenking Dodenspoorwegen WO-II
27 augustus 2011**

Vroeger

Werkende mannen, in de hitte

Ze zuchten, ze zweten

Ze beleven ene tijd

Die ze nooit zullen vergeten

Nu zitten ze voor me

Als oude veteranen

En langs hun wangen

Glijden stilletjes de tranen

De tranen van vroeger,

Die ze nooit mochten huilen

Maar door die lange tijd

Voelen ze zo zwaar als marmer zuilen

***Van: Shirza Laëlle van der Schans
Leerling Arentheem College***